

## 2. Dagbog fra Sejner`s tur til Middelhavet 2006.

Uge 20+21

Fra Marmaris i Tyrkiet til Samos, en af de nordøstægæiske øer i Grækenland.

### Søndag 14.05.06

Afg. Marmaris 10.15 – ank. Rhodos ( Mandraki havn) 13.45

26 sm med solskin og vind f3-4 lige imod.

Så er afskedens time kommet. I går holdt vi en lille afskeds-komsammen på dækket, men mange møder atter op her til morgen for at vinke og sende os af sted med et trut i hornet. Puh, det er hårdt!! Da vi nærmer os udsejlingen af bugten, kommer der delfiner imod os. De første to passerer os på afstand og vi kan kun se rygfinnen, men de to næste kommer helt hen til båden og lader sig skubbe med et stykke af stævnen. Vandet er klart og roligt og jeg får øjenkontakt med den ene, da den lægger sig på siden og kigger op på mig – som om den også vil ønske os God vind.

Kursen er sat mod Rhodos, hvor vi skal mødes med ”Pinocchio” og ”Thorchrist”. Vi gynger lidt, da vi kommer ud i strædet mellem Rhodos og Tyrkiet, hvor det næsten altid blæser. Simi bliver søsyg – håber det kun er et spørgsmål om tilvænning. På Rhodos tager Lars og Anette imod os. Havnen er fyldt op, men de har holdt en plads til os. Så er der gensyns-hygge på agterdækket og om aftenen er vi alle inviteret på mad hos ”Thorchrist”. Metaxaen (græsk cognac) smager ekstra godt denne aften – ja, jeg husker i hvert fald ikke meget fra de sidste timer inden sengetid.



### Mandag 15.05.06 Rhodos.

Vi ”låner” en bil sammen med ”Pinocchio”, som vor fælles nabobåd har lejet. Rhodos har nogle store supermarkeder og vi har med vilje ventet med at proviantere. Øl og vin er dyrt i Tyrkiet, ligeså er importeret ost og så længes vi efter noget godt skinkekød.

Om aftenen er det vores tur til at invitere på middag. Pouli laver en god stærk chili con carne, men bortset fra lidt sved på panden, kan det ikke engang den ruske op i folk. Alle er trætte efter i går.

### Tirsdag 16.05.06 Rhodos.

Vi starter dagen langsomt, det lyder bedre end at vi absolut ikke gider lave noget. Pouli tager sig til sidst sammen og lapper gummibåden oppe på kajen. Den punkterede i Marti marina, da den blev spiddet af et søm. Et lille visit hos ”Pinocchio”, som ved Lars og Pouli`s fælles anstrengelser ender med en reparation af deres autopilot. Anette og jeg bliver enige om, at løbe en tur med støvsugeren – altså på hver sin båd. Ingen gider lave mad i aften, så vi spiser afskedsmiddagen på en restaurant.

### Onsdag 17.05.06 Rhodos.

Og så er det farvel til Lars og Anette. Senere på året går de over Atlanten for at se, hvordan der ser ud over på den anden side. Vi håber selvfølgelig på en mulighed for at besøge dem i Caribien – med fly selvfølgelig!! Thorchrist fortsætter til Simi, så dem ser vi sikkert igen.

Vi bliver endnu en dag, da vi gerne vil se lidt mere af byen end Lidl supermarkedet. Vi hopper på cykleme og finder først Stormestrenes Palads og Riddergaden, som er bygget af Johaniterridderne

og senere restaureret af italienerne. I flere af rummene er der flotte mosaikgulve, som alle er hentet fra Kos. Hele den gamle by er omkranset af 4 km lange mure og gaderne er smalle og brolagte. Der er masser af små spændende butikker og der er sort af turister, forståeligt nok. Vi cykler en tur ud langs kysten og spiser frokost. På tilbagevejen kører vi igennem en mindre turistet del af den gamle by, hvor der findes en mere afslappet atmosfære. Om aftenen vasker Pouli gummibåden og det bliver mørkt, inden vi får den samlet.



#### **Torsdag 18.05.06**

**Afg. Rhodos (Mandraki) 11.45 – ank. Simi (Panormittis bugten) 15.00**

*23 sm med solskin og vind f3-4 NV lige imod.*

I stedet for at gå direkte til Simi by, beslutter vi os for at se klosteret på den anden side af øen. I den lille bugt ligger det smukke kloster omgivet af olivenlunde. Der er en lille mole, men da den primært er beregnet for fiskerne og turbådene, får vi meget bestemt besked på at lægge os for anker. Inden dagen er omme, ligger vi ikke mindre end 14 både. Vi besøger klosteret, men det meste er lukket, da det er sidst på eftermiddagen. Jeg går turen rundt om bugten og ud til den gamle vindmølle i indsejlingen. Pouli bliver lokket af en kold frappè og henter mig senere i gummibåden. Her er smukt og stille og senere dukker tusindvis af stjerner op på den mørke nattehimmel. Simi er nu ikke helt tilfreds med at ligge derude midt på vandet og vil underholdes.



#### **Fredag 19.05.06**

**Afg., Simi (Panormittis bugten) 10.15 – ank. Simi by 12.15**

*12 sm solskin og ingen vind*

Om morgenen er vandet helt klart og vi kan se, hvordan ankerkæden har bevæget sig rundt på bunden. Vi ligger nu stik modsat af i går. Overvejer årets første svømmetur, men vi er jo lidt forvante og vil gerne vente til temperaturen sniger sig over de 20 grader!! Desuden skal vi til byen for at sige farvel til Tove, som vi mødte her sidste år og desuden besøgte i påsken. Hun skal lige hjem til Dk. et smut og skal med færgen til Rhodos allerede i eftermiddag. Lidt ærgerligt at vi ikke får mere tid sammen. Vi går tæt på kysten til Simi By, hvor vi tanker diesel. Her koster en liter 7,50



kr., i Tyrkiet kostede den 11 kr. Da vi lægger til, kan Simi ikke komme i land hurtigt nok. Vi er udfordret af den cafe, hvor vi fandt hende sidste år og de kan godt huske hende. Vi indklarerer hos paspoliti og told - det koster 15 Euro at få åbnet vores græske transitlog. I Duty Free må vi købe alle de cigaretter, vi vil?? Vi ”nøjes” med 6 kartoner, de koster kun ca, 10,- pakken. Men så bliver vi også eskorteret ned til båden, de vil lige sikre sig, at vi virkelig er her i en båd. ”Thorchrist” ligger lidt længere henne ad kajen og de inviterer på kaffe om aftenen. Vi sejler begge videre i morgen.

### **Lørdag 20.05.06**

**Afg. Simi by 10.45 – ank. Kos 17.00**

*43 sm sol vind f4-5 lige imod, Simi ville have hadet denne tur.*

Vi har en noget urolig nat, da Simi ikke kommer hjem, som hun plejer. Om morgenen finder vi hende død på dækket, sandsynligvis ramt af en bil. Vi er begge to knuste. Den lille kat har fyldt meget i vores liv og det bliver ikke det samme uden hende. Hun får en sømandsbegravelse i Simi bugten.

### **Søndag 21.05.06**

**Afg. Kos 9.15 – ank. Kalimnos (Vathi) 11.45**

**Afg. Kalimnos (Vathi) 13.30 – ank. Leros (Laki) 16.15**

*33 sm sol varmt og ingen vind*

Der er så mange øer at vælge imellem, men ingen af os er desværre særlig eventyrlystne lige nu. Det hele føles lidt ligegyldigt og vi vil bare væk. Vi savner vores lille kat enormt.

På Kalimnos er der en indskæring i klipperne med en lille by inde i bunden. Det er et specielt lille sted og vi ligger der et par timer. Så får rastløsheden overtaget og vi går videre til Laki på Leros.

Byen er meget atypisk. Vores guide beskriver den som en kasseret filmkulisse, fyldt med Art Deco bygninger. Den er bygget på baggrund af Mussolinis vision om en fascistisk drømmeby. Vi kan dog ikke lade være med at blive lidt imponeret over denne arkitekttegnede by, som godt nok er i forfald, men flere bygninger er under restaurering. Mange skandinaver lader deres båd overvintre i havnen. Her er ikke meget liv, bortset fra trafikken til fægeområdet, men der er rimelig gode faciliteter. Efter et tip fra ”Thorchrist” forsøger vi at ramme toilettet uden at tænde lys. Jo, den er god nok. Når vi skyller ud, er der morild i kummen – de små grønne lys virker nærmest som ren magi!!



Vathi, Kalimnos



Udsigt fra Kallikatsous

### **Mandag 22.05.06**

**Afg. Leros (Laki) 9.45 – ank. Patmos (Skala) 12.15**

*20,6 sm sol ingen vind, men bløde dønninger*

Ifølge havnemesteren, som i øvrigt har boet på Amager, er øen en sightseeing værd. Vi vælger alligevel at gå videre til Patmos, hvor havnebyen Skala ligger på øens mest lave og smalle sted. Ved indsejlingen til bugten kan man også se Chora (den gamle by) oppe på bjerget til højre med det store borglignende Johanneskloster øverst som en kransekagefigur. Vi lejer en scooter og kører lidt rundt på øen. Forårets frodighed er ikke bare smukt for øjet, men rammer os også med dufte fra

blomster og krydderurter. Det mest bemærkelsesværdige er Kallikatsous , en stor ensomt beliggende klippe nede på den sydlige del af øen. Når man kravler op på den, er den flere steder udhulet til boliger. Man mener, at der enten har boet munke el. eremitter. Der er en fantastisk udsigt deroppefra.

### **Tirsdag 23.05.06 Patmos**

De sidste par dage har vi haft kontakt over VHF radioen med ”Mindemoya” fra Netsel Marina, en amerikansk båd med Sara og Dough ombord. De er på Samos, men tager i dag færgen til øen Ikaria, som ligger lige nord for Patmos. De spørger, om vi kommer derover, men vores finske nabobåd advarer os mod at ligge i havnen på sydsiden af øen på grund af kraftige faldvinde fra de høje bjerge og desuden har vi endnu ikke set klostret – det var lukket i går. Så vi får lov at låne scooteren lidt længere og kører op til Johannesklostret, som er et af de vigtigste, rigeste og mest indflydelsesrige klostre i Grækenland, grundlagt til ære for evangelisten Johannes. Alle rigdommene ligger i skatkammeret, men vi er ikke lige i humør til hverken at betale entre på 100,- eller se på ikoner. Måske en fejl, da selve bygningen ikke er særlig seværdig i sig selv. Hele vejen op til klostret er fyldt med souvenirbutikker. Jeg bevæger mig lidt væk fra dette cirkus og rundt i de kringlede gader, mens Pouli nyder en iskaffe og udsigten udover bugten. Efterfølgende besøger vi Apokalypsegrotten, hvor Johannes skrev Åbenbaringsbogen. Så har vi vist også fået religiøse input nok for i dag!!

Tilbage ombord arbejder jeg på dagbogen, mens Pouli spreder indholdet fra alle sine gemmer i styrehuset. Da vores finske nabo mangler en tændrørsnøgle, finder han nemlig ud af, at han mangler en del til sit topnøglesæt. Han får da ryddet op, men finder ikke dimsedutten.



### **Onsdag 24.05.06**

**Afg. Patmos (Skala) 9.15 – ank. Samos (Pythagòrion) 13.45**

*31,6 sm vind f 5-6 NV*

Planen er egentlig at gå vestpå mod Mykonos nu, men da vi kommer ud af bugten, blæser det noget mere end beregnet og vi vil få den lige imod. Der er langt til Mykonos og vi orker simpelthen ikke at være bølgebryder i 12 timer. Så vi ændrer kursen og går i stedet mod Samos. Den ville vi ellers have gemt til en chartertur en gang i fremtiden. ”Mindemoya” ligger stadig i havnen og kort efter ankomst fejrer vi gensynet med et køligt glas vin. De har problemer med deres motor og venter på en passende vind, så de kan gå til Kusadasi i Tyrkiet for sejl og få den repareret. Desuden har de gæster ombord, som skal med fly til Athen i morgen tidlig. Langs hele vores del af havnen er der promenade, hvor barer og restauranter ligger tæt og da Samos har sin egen lufthavn er der rigtig mange turister. På de mindre øer bliver der som regel roligt, når den sidste færge/turbåd har forladt øen. Vi bruger ikke agterdækket så meget disse steder, da vi nærmest føler os som dyr i Zoo. Desuden er det nu blevet rigtig varmt, men vi kan ikke sætte vores solsejl op på grund af vinden.

## Torsdag 25.05.06 Samos

Vi lejer et par scootere sammen med Sara og Dough og tager en rundtur på øen. Vi har lidt problemer med vores allerede fra start og efter at have tanket benzin, vil den ikke engang starte. Tankpasseren kigger på den, men ringer til sidst til udlejeren, som sender en ung fyr. Han starter den i første forsøg og alle kløer sig i nakken?? Samos er en meget smuk ø og vi nyder især turen igennem bjergene tværs over øen. Bjergsiderne er gule af gyvel og de dufter dejligt. Langs den nordlige kyst blæser det kraftigt og vinden bliver pludselig meget kølig. Vi kører op i varmen igen ad en kringlet vej til landsbyen Vourliotes, hvor vi får en lækker frokost. I bjergene over landsbyen ligger klostret Panagia Vrontiani. En del af det brændte under en skovbrand i 2000 og det har faktisk været lukket siden. Døren står dog åben og vi lister ind og kigger os omkring. I den lille kirke er luften tyk af røgelse og røgen hænger også i den solstribes, som kommer ind ad vinduet. Vi er enige om at klostrets tilstand ikke kun skyldes branden, men også misligholdelse. Ikke desto mindre hersker der en hel speciel stemning og vi går på opdagelse i alle de rum, som normalt ikke er åbne for publikum. Det roder overalt. Efter sigende skulle militæret også have holdt til her i en periode – der er i hvert fald masser af madrasser. I skyggen udenfor kirken ligger en mand og sover, senere dukker der en mere op og det viser sig at være folk, som skal i gang med at restaurere dele af klostret. Desværre er der ingen penge, så det kommer til at tage mange år. Takket være dem fik vi denne oplevelse med. Vi stopper på det lille hyggelige torv i Vourliotes på tilbagevejen for at få noget at drikke, inden vi drøner hjemad.



## Fredag 26.05.06 Samos

Dough har checket vejrudsigten og de sejler midt på formiddagen. Senere blæser det op og der kommer nogle meget kraftige vinde på tværs af havnen, som får alle bådene til at svinge voldsomt. Vi vil vente med at sejle til i morgen og beder til, at vores anker holder. Det er stadig meget varmt og vi holder os i skyggen. Tør slet ikke tænke på, hvordan det bliver til sommer!! Sidst på eftermiddagen går jeg en tur op i bjergene bag byen. Jeg holder meget af dette tidspunkt på dagen, hvor lyset bliver meget blødt og man kan se bedre end i skarpt sollys. Vi inviterer vores svenske nabo, Peter, på en øl - hans kone er lige taget hjem her til morgen og så kan det jo godt blive lidt ensomt. Vinden har nu lagt sig igen – og ”Mindemoya” er nået frem i god behold.

## Lørdag 27.05.06 Samos

Vi studerer vejrudsigten nøje og har adskillige udskrifter fra diverse meteorologiske institutter. De er dog ikke helt enige, så vi afventer situationen. Vi har egentlig planlagt at tage af sted i aften, men da det blæser op igen og de lokale skippere fra turbådene anbefaler os at vente til i morgen tidlig, udsætter vi afgangsen endnu en dag. I stedet går vi en tur langs kysten og om til en flot nybygget marina. Vi er slet ikke i tvivl om, at den er bygget med EU tilskud, men pengene er sandsynligvis sluppet op. Den ligger der, lige klar til at tage i brug – selv rosenbedene bliver vandet. Men der er ikke tilsluttet el og vand på broerne og alle bygningerne er tomme. Der ligger nogle få både – bl.a. den finske båd fra Patmos og en svensk båd fra Marmaris. Indtil videre ligger de gratis, men fra d.1.6 skal de betale.





Samos, ("Sejner" ligger tv)



Spørgelsesmarinaen

### **Søndag 28.05.06**

**Afgang Samos (Pythagòrion) 16.30 – ank. Ikaria (Ayios Kirikos) 21.15**

*33,4 sm, vind f 3-7 NV, strøm*

Vinden synes nu at have lagt sig og den skulle lægge sig yderligere i løbet af natten. Så vi forlader havnen sidst på eftermiddagen. Men da vi kommer ud, må vi atter konstatere, at de lokale vinde omkring øerne er uberegnelige. I løbet af de næste timer varierer vinden fra 5-16 m/sek. og "Sejner" bliver vasket godt og grundigt i saltvand. Vi beslutter at gå ind til øen Ikaria og holde en pause indtil kl. 02.00 i nat, hvor vinden skulle gå i sv. Efter lidt aftensmad går vi op torvet, som summer af liv og det er lunt, da byen ligger i læ af vinden. Efter at Pouli har checket vejret hos havnepolitiet, slår vi os ned blandt de lokale, som sidder og hygger sig rundt om på de små caféer. Vi undrer os stadig over, hvordan alle de børn kan komme op om morgenen, når de render rundt her kl. 23? Vi skal i hvert fald lige have et par timer på øjet!!

Fortsættelse følger, men vi må hellere lige fortælle, at vi nåede frem til Mykonos i god behold.