

## **0306. Dagbog fra Sejner`s tur til Middelhavet 2006.**

**Uge 25+26+27 – 19. juni til 9.juli**

**Fra Meganisi i Grækenland til øen Dugi Otok i Kroatien**

### **Mandag 19.06.06**

**Afg. Meganisi (Port Spiglia) 11.15 – ank. Levkas by 13.00**

*Trip 11 sm - Let brise fra NV og meget varmt*

Ved indsejlingen til Port Spiglia ligger de to små øer Skorprios og Skorpidhi, som tilhører Onassis familien. Der er kun et barnebarn tilbage og han har ifølge en pålidelig kilde ikke været der i tre år. Vi sejler tæt forbi, lidt nysgerrig er man jo!! Det er nok ikke tilfældigt, at Onassis valgte at købe en ø i dette område. Det er virkelig et beskyttet sejlerparadis, tæt på fastlandet og med mange smukke bugter. Porten til området er kanalen NV for Levkas, som vi også sejlede igennem sidste år. Vi lægger os også omtrent samme sted i Levkas by - tæt på tankstationen, så vi kan få strøm og vand. Først på aftenen er der pludselig en, som råber ”Sejner”. På kajen står Kirsten og Kent, som vi mødte i Port Napoleon i Frankrig sidste år. Et rigtig dejligt gensyn, som vi efter lidt aftensmad og en tur omkring Net cafeen, fortsætter ombord på ”Delfin”. Næste morgen skal de til Preveza, hvor båden skal på land og de tager hjem nogle måneder.

### **Tirsdag 20.06.06 Levkas**

Efter en varm nat starter Pouli dagen med at gå på jagt efter en ventilator. Jeg får samlet to store poser vasketøj, som jeg transporterer til vaskeriet på cyklen ad to omgange. Om eftermiddagen trodser Pouli varmen og med varmepistolen begynder han at skrabe lak af i styrbords side!! Inden jeg også får solstik, stikker jeg af på en cykeltur. Det lufter lidt mere i dag, men vinden er tør og varm, så det hjælper fedt. Under mit fravær får han besøg af Claus og Erik, som spørger om de må overnatte hos os. Claus er ved at købe en båd, som ligger lidt længere henne ad kajen. Men indtil forhandlingerne er overstået, er båden aflåst og alle deres ting er ombord. Det er ikke noget, vi normalt vil sige ja til. Men Claus kommer fra Odense og Erik fra Lundeborg, så det giver vel en vis garanti?! Claus startede i øvrigt forretningen Trævarernes fabrikssalg, som nu er overtaget af hans søn. Han afslører indirekte baggrunden for forretningens succes ved at indrømme, at han simpelthen er for nærig til f.eks. at leje et hotelværelse!! Men ok, til gengæld får vi rigtig mange gode historier – de er virkelig et makkerpar, som har oplevet lidt af hvert.

### **Onsdag 21.06.06 Levkas**

Efter morgenmaden og flere historier, ankommer Scott og Terry på ”Strickly for fun”. De kigger forbi og inviterer os på aftensmad. Eftermiddagen går hurtigt med afhentning af vasketøj, indkøb af ny ventilator (den første larmede, så det var umuligt at falde i søvn) og en elektronisk laderegulator til generatoren, så vi kan oplade vores batterier hurtigere. Desuden får Pouli lakeret og jeg henter en indkøbsvognfuld flaskevand i det nærliggende supermarked. Under mit indkøb begynder hele supermarkedet at ryste – det er et jordskælv, som varer ca. 10 sek. og det er overstået, inden jeg kommer ud af bygningen. Men ham der sidder ved kassen insisterer på, at jeg kommer ud og det går op for mig, at han er oprigtig bange. I Tyrkiet oplevede vi faktisk to små jordskælv med ca. en ½ times mellemrum, men i dette tilfælde sker der ikke mere. Om aftenen nyder vi både Terrys middag og deres aircondition. Temperaturforskellen er virkelig markant – den fugtige varme udenfor står som en mur i det øjeblik, vi stikker hovedet udenfor og man bliver nærmest helt overrasket. Som dessert er der popkorn og den gode gamle filmklassiker ”Casablanca” – ikke et øje er tørt, da Bogart står tilbage i lufthavnen, efter hans livs kærlighed har forladt ham.

### **Torsdag 22.06.05**

**Afg. Levkas 15.00 – ank. Paxos (Gaios) 19.45**

*Trip 34,5 sm. Sol, let vind NV*

Ja, det bliver så endnu et besøg på Levkas, hvor vi kun når til bygrænsen. Her er så varmt, at vi foretrækker at sejle videre frem for at leje en scooter. Vi aftaler at holde kontakten med ”Strickly for

fun”, så vi kan følges ad på en natsejlads til Kroatien. Claus har holdt os løbende informeret om sit båd Køb – da vi sejler, er forhandlingerne vist endnu ikke afsluttet!! Vi sejler over til marinaen for at få diesel og vand på. Såvel tankstation som vandforsyning er lukket på kajen, hvor vi ligger og dermed slipper vi også for at betale for el. Drejebroen åbner hver hele time og kl. 15.00 sejler vi ud ad kanalen. Åh, det er dejligt at komme ud at få noget luft!! Først på aftenen kommer vi til den lille havneby Gaios på Paxos lige nord for Levkas. Lige overfor byen ligger en anden lille ø, så hele havnefronten er nærmest en kanal mellem disse to øer og med en dybde på kun to meter i havneindløbet! Her er bare rigtig meget hyggeligt!! Især udsigten til den lille ø, hvor der er et lille kapel, gamle krogede oliventræer og en flok store flotte høns. Vores nye nabo er en enlig italiener og han anbefaler varmt at gå op til en bugt på nordkysten af øen, som skulle være en græsk udgave af Caribien. Spændende, der vil vi gå op i morgen. Vi går hen på byens lille torv for at få lidt at spise. Der er ikke mindre end tre storskærme, som viser kampen mellem Japan og Brasilien, mens alle byens mimiputter træner deres eget benarbejde med en bold mellem cafebordene. Derefter en aftenur langs med havnepromenaden, som nu er fyldt helt op med både. Inden sengetid går myggejagten ind med vores store lommelygte.



## **Fredag 23.06.06**

**Afg. Gaios 11.00 – ank. Ormos Lakka 12.15**

*Trip 5 sm*

Pouli sover længe og da jeg har fået øjne, osrer jeg lidt rundt i byen og handler lidt. Her kommer mange en dages turister fra Korfu, så prisniveauet er derefter. Da jeg kommer tilbage til båden har vi fået en ny nabo, som er ved at hjælpe Pouli med at fortøje. Italieneren er taget af sted og fordi vores ankerkæde lå hen over hans, har Pouli helt selv flyttet ”Sejner”, dvs. hevet anker op og lagt det igen. Jeg er rimelig imponeret – en velbefaren Middelhavsskipper!! Efter at have sejlet en lille time når vi mini Caribien. Set fra søsiden ligger alle bådene derinde badet i det turkisgrønne skær fra vandet – det ser ret fantastisk ud! Vi finder en ankerplads tæt på klipperne og Pouli ror ind med et tov, så vi ikke svinger ind i en af de andre både – det er et populært sted. Og så er det ellers i vandet, vi ligger på ca. 8 meter og kan se bunden lige så tydeligt. Der ligger også en anden dansk båd ”Valborg” og Pouli tøffer over for at hilse på, mens jeg tager en lille lur på dækket. Et par timer senere ankommer ”Strikly for fun”, som vi har haft kontakt med over VHF radioen. Først på aftenen tager vi gummibåden ind til den lille by, som tilsyneladende har en engelsk koloni – det vrirler med englændere og stedet virker egentlig ikke specielt græsk. Vi finder først ud af om aftenen, at det er Skt. Hans. Så vi må nøjes med vores olielampe på dækket, mens vi sender mange tanker til Lundeborg, hvor fætter Kenneth plejer at tage os med ud i sin båd ”Anna”.



### Mini Caribien – bemærk lige vandets farve

#### Lørdag 24.06.06 Paxos

Vi bliver lige en dag mere, hvor vi bader (selvfølgelig) og laver lidt på båden. Pouli kravler i motorrummet og installerer vores nye laderegulator. Jeg skal ikke gøre mig klog på de tekniske detaljer, men han brænder i hvert fald et eller andet af undervejs og det bliver meget sent, inden han er færdig!! Jeg tager en tur i gummibåden rundt om "Sejner" og får vasket den af. Og så svømmer jeg over til "Valborg" for at invitere på en "sundowner". Det er ca.200 m tur/retur og jeg er ikke til at skyde igennem efter den udfordring. Sidste år turde jeg ikke engang gå i vandet fra båden!! Vi deler en flaske vin med Michael og Åse fra "Valborg". De har sejlet i en del år og er nu på vej hjem. Vi har bare så mange historier og oplevelser, vi gerne vil udveksle, Men klokken er mange, Pouli skal have sit projekt færdigt og ingen af os har fået aftensmad. De sejler til Kroatien til efteråret, så forhåbentlig mødes vi igen. Om natten passerer en del store krydstogtskibe og det skaber så meget uro i bugten, at vi ruller fra side til side

#### Søndag 25.06.06

#### Afg. Paxos (Lakka) 11.00 – Korfu by (Mandraki) 14.30

*Trip 26,3. Sol og næsten ingen vind*

"Strikly for fun" – fremover SFF – er morgenmennesker, så de når først til Korfu. Da vi ankommer, ligger de for anker lige neden for borgen og udenfor den lille havn, Mandraki. Vi fortøjer til dem, mens vi overvejer mulighederne. Mandraki ligger tæt på byen, hvorimod marinaen ligger mere isoleret og desuden er den noget dyrere. Pouli og jeg tager gummibåden ind for at checke dybde og fortøjningerne. De er ikke vedligeholdte, så vi skal bruge vores anker. Derefter sejler vi ind med "Sejner" først, så vi kan hjælpe SFF ind. De virker begge noget usikre og stresser lidt over situationen. Deres båd er også stor – de bruger Walkie –Talkie for at kunne kommunikere under havnemanøvre! Måske skulle vi også få et par, det ser altså lidt sejt ud!! Om eftermiddagen er der underholdning på kajen, da der er kommet tre italienske både ind med skoleelever – de forsøger at smide hinanden i vandet. Pouli hopper i frivilligt – her er ulideligt varmt! Om aftenen finder vi en lille restaurant sammen med Scott og Terry. Korfu gamle by er enormt charmerende, meget italiensk/fransk og umiddelbart meget lidt græsk. På hjemvejen smider Pouli og jeg os i en stol på cafegaden Liston, som er en kopi af Rue de Rivoli i Paris. Den specielle græske stemning forsvinder i menneskemængden og de checkede cafeer som et dejligt minde.

Vores søde nattesøvn bliver brat afbrudt ved 01 tiden. Høj musik drøner ud over kajen og det kommer ikke fra baren på den anden side af havnen eller de unge mennesker ved siden af. Derimod kommer det fra en stor motorbåd med en besætning bestående af 5 halvgamle tyske mænd med bare maver og skipperkasketter, som fjoller rundt med en flok unge australiere. Pouli sidder på dækket og nyder den i øvrigt kanon gode musik, men han følger mig da pligtskyldig hen for at give dem en skideballe.

## **Mandag 26.06.06**

### **Afg. Mandraki 14.00 – ank. Gouvia Marina 15.00**

*Trip 5,7 sm. 33 grader i skyggen, vand 28,4!!!*

Vi aftaler med SFF at gå ud i marinaen, mest for deres skyld og fordi vi har inviteret dem på middag i aften. Vi fik aldrig installeret radaren og med den nært forestående natsejlads, vil Pouli gerne have det gjort nu. Så inden vi forlader Mandraki og i stegende hede, trækker vi i første omgang kablet op til agterdækket. Det lyder enkelt, men det tager altså et par timer. I marinaen har de swimmingpool, så der tilbringer vi et par svalende timer, inden den store proviantering i det nærliggende supermarked. Rygterne siger, at det er dyrt i Kroatien og der er langt mellem supermarkederne. Vi fylder bagagerummet i en taxa og det sidste stykke ud til båden bruger vi en indkøbsvogn som transportmiddel. Kl.21.30 sætter vi os endelig til bords på agterdækket i en temperatur, der må ligge omkring 25 grader!!

## **Tirsdag 27.06.06**

### **Afg. Korfu (Gouvia Marina) 14.30 – ank. Erikòussa 18.30**

*Trip 28,4. Sol og en let vind NV*

Efter lidt mere indkøb, Scotts kopiering af film og et par timer på nettet, hvor vejrudsigten for det Adriatiske hav bliver studeret nøje, tanker vi diesel og sejler ud til den lille ø Erikòussa, som ligger nord for Korfu. Vi skal simpelthen have noget luft!! Vi lægger os for anker i en lille bugt S for øen, som har en fristende sandstrand. Men vi har taget gummibåden op og dropper hurtigt den lille udflugt igen. Ved siden af os ligger en svensker, som lige kommer fra Montenegro. Pouli og han forsøger at råbe til hinanden og efter en forgæves kontakt over VHF radioen, tager svenskeren konsekvensen og svømmer over til os. Han kan berolige os med, at det ikke er så dyrt, som vi har hørt og det er ikke et problem at proviantere. De har nydt deres ophold i Kroatien meget. Ok, det var da rigtig rart at høre – Croatia, here we come!

## **Onsdag 28.06.06**

### **Afg. Erikòussa 6.30 Farvel Grækenland!!**

Vi tyvstarter vores sejlads til Kroatien med det resultat, at SFF ligger ca.18 sm bag os på hele turen. Men vi har jævnlig radiokontakt og om natten kalder vi hinanden hver anden time. Vinden varierer mellem let til frisk fra NV, så vi ruller noget og den mest behagelige stilling er siddende eller liggende. Omkring middag bliver vi indhyllet i en tæt tåge, som varer i lidt over en time. Pouli ærgrer sig over, at han ikke blev færdig med radaren, men eftersom at det var mig, som forhindrede ham, tager jeg vagten. Fornemmelsen er lidt den samme, som når man kører i bil, bortset fra at der ikke er nogen hvide striber på vandet. Ens fantasi kan få de største og hurtigste skibe til at komme ud af tågen – også selv om vi kun har set 2-3 både siden i morges!! Men de må jo være der et eller sted, for snakken går lystigt over VHF radioen. Om aftenen ser vi en film – vi sætter vores sommerfuglestole op i styrehuset og spejder ud med passende mellemrum. Men bortset fra et par færger eller krydsskibe er der stadig ikke meget trafik og heller ingen albanske pirater!! Det er varmt og luftfugtigheden er høj, båden er drivvåd som efter et regnskyl. Jeg får et par timers søvn og derefter er det Pouli's tur. Solen står op omkring 5.30, men jeg kan ikke se Dubrovnik i morgendisken, kun bjergene.



**Torsdag 29.06.06**

**Ank. Gruz ca. 08.00**

Trip 189,3

Gruz er havneby for Dubrovnik og ligger lige ved indsejlingen til floden Dubrovacka. Det er her, man checker ind og vi bliver anvist en plads mellem to store færger, mens vi får ordnet vores papirer. Svedige og trætte ryger vi gennem kontorerne uden problemer. Pas politiet spørger godt nok, hvor vores gule flag er henne. Først tror jeg, at han mener det kroatiske gæsteflag, som vi desværre ikke har fået købt endnu. Fy da!! Men han mener det gule karantæneflag, som man skal hejse ved ankomst. Han nøjes med at grine lidt af min forvirring, flinke folk her i Kroatien. Hos havnepolitiet kigger vi overrasket på klokken – vi har sørme fået en time foræret. Indrømmet, vi kunne vist godt have forberedt os bedre. Det koster ca. 1700,- at få en tilladelse til at sejle i kroatisk farvand, meeen så gælder det også et helt år. Vi sejler et lille stykke op ad floden, hvor der ligger en marina i de smukkeste omgivelser – bjerge på begge sider med blomstrende gyvel og palmer. Efter et tiltrængt bad står den på et par timers søvn. Om aftenen tager vi bussen ind til Dubrovnik gamle bydel sammen med Scott og Terry. Et optog fortæller, at der er middelalderfestival, men vi orker kun lige er at finde en restaurant. Dubrovnik skulle være en af de smukkeste byer i Europa med borgmure på op til 22 m høje. Stemningen er i hvert fald unik denne varme sommeraften.

**Fredag 30.06.06 Dubrovnik Marina**

Marinaen er en stegeovn mellem disse smukke bjerge, så jeg står tidlig op for at spule ”Sejner” og vaske vinduerne – den er total fedtet af saltvandet. Omkring middag hagler sveden af os, selv når vi sidder stille. Efter at have lånt vores hollandske genbos bruser på kajen et par gange, hvor iskoldt vand fra bjergene giver 5 min. `s behagelig kropstemperatur, fortrækker vi til poolen. Sidst på eftermiddagen kravler Pouli i masten for at trække kablet igennem til radaren. Han låner en stige af Scott, som venligst også udlåner sin assistance. Den foregår nu mest liggende, mens han kommer med gode råd. Terry og jeg handler ind til en grillaften ombord på deres båd, som både har air condition og gasgrill. Det er bare stadig hot kl. 23!!



**Lørdag 01.06.06 Dubrovnik Marina**

Vores hollandske genbo, Anton van der Plank, har sejlet i Kroatien i 16 år, så Pouli og Scott får fyldt vores ”bibel” (havnelods) med en masse krydser og bemærkninger om gode steder. Vejrudsigten lover torden og omkring middag kommer der bare en dejligt kølende vind efterfulgt af et regnskyl. Ah, det hjalp lidt på temperaturen!! I morgen kommer Kathrine og Noah, de skal sejle med i tre ugers tid. Men hjææælp, hele forkahytten er fyldt med alverdens ting og det meste af dagen går med at rydde op og finde plads andre steder.

**Søndag 02.07.06 Dubrovnik Marina**

Vi lejer en bil og kører lidt nordpå. Da vi forlader kystvejen for at komme lidt op i bjergene, havner vi hurtig foran en grænsepost til Bosnien. Kroatien er ikke ret bred i dette område. På vej til lufthavnen stopper vi i marinaen for at samle en tysk journalist Bodo Müller og hans model Anna

op. De har lavet en reportage til det tyske bådmagasin "Yacht" om Elafiniti øerne. Som tak for liftet til lufthavnen, får vi et eksemplar af en bog, han har skrevet om øgruppen Kornati og som vores genbo også har bidraget til. Kathrines fly er forsinket tre timer og efter at have hængt en time på cafeen, tager vi bilen til byen Cavtat. Lidt af en turistfælde, men et meget stemningsfyldt sted. Og så ankommer de endelig omkring kl. 22 – dejligt.



### **Mandag 03.07.06**

**Afg. Dubrovnik Marina kl. 17.00 – Ank. øen Lopud, Sunj bugt kl.**

*Trip 8,2 sm Tanket diesel i marinaen.*

Kathrine skriver: Vi vågner efter en meget regnfuld nat. Noah og jeg synes det overskyede vejr er en smule skuffende, men morfar og Merete synes at nyde den knap så trykkende varme særdeles meget. Vi skal aflevere bilen kl. 12.00, og vil derfor benytte os af at handle stort ind først. Vi kører lidt op ad bjergende små krogede veje, som er en smule nervepirrende at drøne rundt på, da afgrunden er faretruende tæt!

Vi handler ind i et kæmpe Cash & Carry supermarked, hvor vi kan få stort set alt! Det tager os ca. to timer og to fulde indkøbsvogne, før vi begiver os mod båden igen. Vi afleverer bilen og påbegynder klargøring af båden. Morfar monterer elkassen til radaren og vi får fyldt diesel på. Noah og jeg smutter en tur i havnens swimming pool, hvor vi lige får os en dosis badeferie, før vi sejler ved 17 tiden.

Turen af floden væk fra dalen, hvor Dubrovnik er beliggende, er rigtig smukt med bjerge på begge sider. Vi sejler ca. halvanden time, før vi når ud til en lille bugt hvor Scott og Terry ligger for anker og venter på os. Vi ankommer og Noah + morfar drøner over til "Strickly for fun" for at sige hej, mens Merete og jeg laver noget aftensmad. Pludselig bliver vi kaldt op på dækket og erfarer, at vi bliver beskydt af vandballoner fra en kæmpe tre-mands slangebøsse! Det er sørøverne på Strickly for fun der forsøger at sænke os! Heldigvis ligger vi en kende for langt til at de kan ramme os(; Vi spiser og hygger et par timer, før vi går i seng.



**Tirsdag 04.07.06**

**Afg. Lopud, Sunj bugt kl. 11.00 – ank. øen Korcula, Luka bugt kl. 17.00**

*Trip 41,3*

Kathrine skriver: Vi vågner efter en dejlig nats søvn, får os lidt morgenmad og visiterer ”Strickly for fun”, imponerende båd! Tror aldrig jeg har set så meget teknisk udstyr samlet på en båd af den størrelse, det ligner mest af alt et cockpit fra et fly! Vi får os en formiddags dukkert, før vi sætter kurs mod Korkula ved 12 tiden. Det er atter super lækkert vejr og det er en skøn tur. Vi ankommer ved Luka bugten omkring kl.17. Det er en fin lille bugt hvor der ligger en del både og vi finder et passende sted at smide ankeret. Noah og jeg bliver enige om at udforske den nærliggende strand, hvor der er trampoliner og en swimming pool. Da motoren endnu ikke er påsat gummibåden tager vi udfordringen op og ror ind til land. Der er en del vind, men heldigvis ikke så langt. Vi laver kalve schnitsler og nyder beliggenheden.



**Strickly for fun**



**Et godt tag i årene og så derudaf**

**Onsdag 05.07.06**

**Afg. Korkula kl. 12.00 – ank. øen Brac, Milna kl.18.30**

*Trip 48. Let vind fra V. Vandtemp. 24,3 C*

Vi sejler hele dagen i håb om snart at gense Brian og AnneGrethe samt deres to drenge Carl og Gustav. De camperer på øen Murter. Men det er nogle lange dage for Noah, som keder sig under sejladsen og han glæder sig vildt til at få nogle og lege med. I Milna er der masser af kajplads og vi lægger til langskibs og gratis!! Kathrine og Noah indtager byen i Batmanudstyr – det er altså kun Noah!! Det er et syn for guder at se ham speede op ad vejen i sin Batmandragt!! Milna virker umiddelbart som en hyggelig lille by – i hvert fald på strækningen mellem båden og aftenens udvalgte Pizzaria. Vi når ikke meget længere, før trætheden trækker os hjem i seng.



**Man kan leje fyrstårne henede som feriebolig**



**Batman.....og mor!**

**Torsdag 06.07.06**

**Afg. Brac, Milna kl. 9.45 – Badestop øen Drvenik, Krknjas bugt – ank. Murter by kl.20.00**

*Trip 54,5*

Efter at have sejlet et par timer gør vi badestop på øen Drvenik, hvor vandet har den rigtige turkise farve og den rette temperatur. Så alle ”mand” i vandet op til flere gange, inden vi sejler videre mod Murter. Vi finder campingpladsen og håber at kunne overraske Brian og AG Men trods omhyggelig sondering i kikkerten kan vi ikke se dem og mobilen må desværre tages i brug. Lige rundt om hjørnet og i den næste bugt finder vi så familien Hansen liggende på klipperne og vinke til os. De kommer ud i deres gummibåd og så må vi jo lige have en lille gensyns øl på dækket, mens drengene springer i vandet om ørerne på os. Vi beslutter at ligge for anker i Murter by på den anden side af øen. Så vi tager drengene med og mødes med Brian og AnneGrethe på et af deres foretrukne spisesteder. Det er billigt at spise ude i forhold til derhjemme og vi bliver præsenteret for nogle af Kroatiens specialiteter.



**Fredag 07.07.06 Murter By**

Efter en lidt sløv morgen sejler Pouli, Kathrine og Noah ind i gummibåden. De tager til stranden med AG og drengene, mens Pouli og Brian hænger ud på en cafe. Jeg forestiller mig, at de får vendt livet og omegn!! Så jeg slapper af på båden, indtil fornyet energi får mig i gang med at slibe søgelænderet i styrbords side. For fanden da hvor den lakering ligger som en evig dårlig samvittighed!! Om aftenen laver Pouli sin berømte skipperlabskovs til hele banden. På et tidspunkt lyder der høje hyl inde fra byen – det regner og vi kan tydelig se regnen bevæge sig ud mod os. Der kommer et regnskyl mere, men de er begge hurtig overstået.



**Jah, vi spiser, drikker og hygger godt i Kroatien –skåååå!!**



## Lørdag 08.07.06 Murter By

Det er ved at være kritisk med vandforsyningen ombord. Der ligger godt nok en marina, men deres priser er høje nok til, at man overvejer alternativer. (40 Eur og opefter for en overnatning). Pouli får derfor tiltusket sig en midlertidig plads inde mellem fiskerbådene. Vi ligger der hele eftermiddagen og får også ladet batterierne lidt op. Uheldigvis er der en varevogn, som parkerer henover ledningen – den er selvfølgelig låst og håndbremsen trukket. Men Pouli giver ikke sådan op. Gennem det ene vindue får han låst døren op med vores kosteskaft, så han kan løsne håndbremsen og skubbe bilen lidt frem. Jeg formoder, at bilens ejer undrer sig noget, når han vender tilbage?? Brian og AG kender en god restaurant i den næste bugt, hvor man kan lægge til med båden. Det er vist nok mest beregnet for speedbåde, men de gør plads til os og en lille behændig servitrice hjælper os med at fortøje. Inden længe sidder vi bænket lige ud for stævnen på ”Sejner” og nyder den mest lækre mad. Vi får lidt problemer, da det pludselig blæser op og alle samt et par gæster mere må holde ”Sejner” væk fra kajkanten. Men vinden lægger sig lige så hurtig, som den kom. Underligt vejr!! Da vi forlader stedet, laver Pouli lige et ufrivilligt stunt. Da han kommer ud af styrehuset, er søgelænderet ikke slået ned, så han griber lige ud i den tomme luft og foretager et hovedspring. Surprise!! I øvrigt Tillykke til Kathrine, som har bestået den første af sommerens eksamener!

## Søndag 09.07.06

**Afg. Murter kl.13.30 – ank. Dugi Otok, Telas cica bugten kl.18.00**

*Trip29,7. Frisk vind fra V/NV*

Planen er at sejle til øgruppen Kornati for en enkel overnatning. Vi mødes med Brian omkring middag og handler ind til turen. Senere henter vi dem ved en mole, som ligger tæt på campingpladsen. Vi må opgive at finde et egnet badestop på vejen dels på grund af vinden og dels fordi andre er kommet før os. Her er rigtig mange sejlere i Kroatien og ankerbugterne bliver hurtig fyldt. Vi har også problemer med at finde et egnet sted for overnatning. Til sidst finder vi en ledig bølge i en stor bugt på Dugi Otok, som ligger nord for Kornati øerne. Da det er en Naturpark, koster det 6 Eur pr. person. De sejler rundt og sælger ”billetter”, på betalingstidspunktet er vi derfor kun fire ombord.....!! Brian og AG laver pølseret og om aftenen bliver der hygget på dækket.



**Skipper Brian får os sikkert igennem en smal passage**



**Tre seje sømænd!!**